

Historien om den grinende djævel

af Lærke, Børkop

Nu vil jeg gerne fortælle en historie om en mor, en lille dreng og den grinende djævel.

I et lille hus tæt ved en å, boede en lille dreng som hed Lukas, og hans mor.

Lukas var 13 år og havde ikke særlig mange venner, dem han havde kunne aldrig lege.

Omkring jul blev Lukas mere og mere mærkelig, han var sent ude om aftenen, han løb også hjemmefra og når han endelig var hjemme gik han direkte ind på sit værelse, 2 minutter efter var han væk igen.

>Juleaften sad han bare inde på sit værelse ville ikke spise og var ikke engang med til at danse om juletræ eller pakke gaver op.

Da det blev midnat, gik hans mor op på hans værelse for at se, hvad han lavede. Da hun kom ind, sad han og spillede kort, men han var helt alene, det hele var meget mærkeligt.

Så spurgte Lukas' mor om hvad han lavede.

Lukas sagde at han kedede sig og begyndte at spille kort med sig selv. Da fandt Lukas' mor ud af, at han havde det dårligt med sig selv, fordi han ikke havde nogle rigtige venner.

Hun satte sig ned og spurgte om Lukas ville høre en gyser.

Det ville han ikke først, men så skiftede han mening og sagde ja.

Hans mor begyndte at fortælle: "Det var en mørk og stormfuld nat, jeg var alene hjemme", begyndte hun.

"Lige pludselig hørte jeg en hel række af mærkelige lyde.

"Jeg blev meget bange og skyndte mig ind på mit værelse.

"Der sad jeg og kiggede ud ad vinduet. Lige pludselig kom der også nogle mærkelige skikkelser.

“Det var lige der jeg så ham eller hende, den grinende djævel”...Nu er historien færdige og Lukas’ mor vælter ind over ham og så begynder de begge to at grine.

Lukas’ mor sagde så at hun ville gå ned i stuen og spurgte om han ville gå med, det vil han gerne, og så gik de.

Da klokken blev 2 om natten skulle Lukas i seng.

Da Lukas var kommet i seng lå han bare og stirrede op i loftet.

Men lige pludselig kunne man høre et skrig oppefra hans værelse.

Lukas’ mor skyndte sig op til ham.

Da hun kom ind var der et underligt rødt væsen med lange og skarpe fingre og tænder, den lignede en djævel.

Djævelen havde et stort ondt smil med en meget ubehageligt grin.

Efter djævelen havde set Lukas’ mor forsvandt den ud af vinduet igen.

Lukas’ mor sagde, at han gerne måtte være nede i stuen igen men de fortalte ikke de andre, hvad der var sket.

De andre spurgte selvfølgelig om hvad der var sket, og Lukas’ mor sagde, at han bare havde et slemt mareridt, og så var der ikke mere i det.

Efter en time var Lukas ved at blive træt og så måtte han sove på sofaen imens de andre var ude i køkkenet.

Næste dag var nogle af gæsterne her stadig og nogle af Lukas’ venner som ville spørge om han ville med ud i aften, men det vil han naturligvis ikke.

Han gik ind igen og de andre gik.

Da klokken blev 15 skulle de sidste gæster hjem, Lukas og hans mor sagde farvel.

Da de havde sagt farvel, gik de ind i stuen for at tale om hvad der var sket aften før.

Lukas ville helst ikke men hans mor ville have en forklaring, ikke fordi Lukas ved hvad der skete.

Til sidst sagde Lukas at han ikke kunne sove og så hørte han nogle mærkelige lyde ude fra haven. Og der kom den der djævlige ting ind af vinduet.

Nu gad Lukas ikke tale mere og gik op på sit værelse.

Om aften var Lukas lidt bange for at skulle op og sove, for tænk nu hvis den der grinende djævel kom tilbage.

Hans mor fik nu ham overtalt til at gå op i seng.

Desværre havde Lukas ret djævelen kom tilbage men denne her gang var Lukas's mor forberedt.

Hun havde lagt Lukas' gamle babyalarm ind til ham.

Nu kunne hans mor høre alt hvad der skete der oppe.

Men på en eller anden måde fik den grinende djævel dækket babyalarmen så Lukas' mor ikke kunne høre noget.

Hans mor troede særfølgelig bare at hun ikke kunne høre noget fordi der ikke skete noget deroppe.

Da Lukas vågnet hang han under armen på den grinende djævel, men noget Lukas synes var mærkeligt var at djævelen havde taget babyalarmen med som om han eller hende ville have at de fandt ham.

Lukas skyndte sig at gribe efter babyalarmen, han kunne kun lige nå at tænde den, men så kunne hans mor da høre ham. Han klemte øjnene hårdt sammen, ved håbet om at det hele bare var en drøm.

Da Lukas åbnede øjnene lå han i sin seng igen.

Lukas åndede lettet op, men det gjorde han lidt for tidligt. Han så ned på sin arm og fik et kæmpe chok.

Nede på hans arm var der kradsemærker. Lukas skyndte sig ned til sin mor, der fik han sine såret rensset og plaster på.

Lukas's mor vidste godt hvad der var sket så hun spurgte ikke om noget, det var Lukas meget glad for. Lukas gik op for at sove igen.

Næste dag henne i skolen stod Lukas og tænkte meget grundigt over noget.

Til sidst gik han hen til sine venner og fortalte om hvad der var sket de sidste par nætter.

de andre troede ikke på han, noget af en overraskelse: /

Men efterhånden blev der stille om natten, eller ihvertfald oppe på Lukas' værelse.

Og om morgen når Lukas kommer ned fra hans værelset er hans hår også helt vot. Lukas' mor spurgte om hvad der var sket, Men Lukas forblev tavs.

Sådan blev det ved mange dage efter, til sidst besluttede hans mor at gøre noget.

Inden Lukas skulle op og sove gik hans mor op og stillede kameraer op, nu kunne hun se hvad der skete.

Da Lukas sov så hans mor på videoerne, hun fik et kæmpe chok.

Inde på Lukas' værelse stod den grinende djævel.

Han hældte noget pulver af en slags i Lukas' mund.

Lukas vågnede men han sagde ikke noget.

Man kunne se at han prøvede at råbe efter hjælp, men han kunne ikke.

Lukas' mor løb uden for hvor hun så den grinende djævel stå med Lukas.

Hun råbte efter ham, men det var for sent han blev smidt i søen.

Lukas' mor løb hen til søen. Hun prøvede at blive lidt rolig, "han kommer jo op på et tidspunkt." Det har han jo gjort de andre dage.

Hun ventede og ventede men han kom ikke op.

Lukas' mor begyndte at græde." Tænk nu hvis hendes lille søde dreng virkelig var død.

Sådan sad hun og ventede.

Efter 5 min gik hun grædende ind igen.

Da der var gået en måned var Lukas' mor stadig ked af det.

Lige pludselig var der en som kom og bankede på.

Lukas' mor gik hen og åbnede.

Der stod er en maskeret mand med røde horn og en djævlle halle.

Lukas' mor undrede sig, for det var jo ikke halloween i nu.

Den maskeret mand (eller noget) tog hende i armen og gik ud i haven.

nu opdaget Lukas' mor hvem det var.

Men den grinende djævel holdt alt for godt fast, hun kunne ikke komme væk.

Men nu efter så lang tid var hun da endelig genforenet med sin lille søde Lukas.

Slut